



Från vänster: Joel Klein, Jacqueline Engdahl, Isak Abramowicz, Eva Stein (ordförande i Judisk Mångfald), Daniel Janse, Eva-Britt Henmark Lapidus, Lisa Abramowicz och Bengt Björkstén

Det liberala alternativet - judisk identitet byggd på tradition och förnyelse

Vår värdegrund finner vi i Rabbi Hillel: respekt för individens val och pluralism. Vi bejakar olika sätt att leva judiskt. Judisk Mångfald värnar enhetsförsamlingen, vi samarbetar trots olikheter. Vi vill att församlingen ska växa. Då behöver församlingen vara öppen och i praktiken visa att den välkomnar alla samt alla sätt att vara jude och leva ett judiskt liv på.

Medlemmarna är församlingen

Vi vill stärka och utveckla församlingen genom dess viktigaste resurs – medlemmarna. Vi vill öka delaktighet och engagemang och hålla nere medlemsavgiften. Vi tror att mer kan göras av frivilliga krafter, det finns många som både kan och vill bidra. Men då måste det finnas en organisation för det. Vi vill öka transparensen i beslutsprocesser inom församlingen och därmed möjliggöra ökat engagemang och inflytande.

Vi vill

- utveckla och öka volontär- och frivilligverksamheten
- genomföra utbildningar för volontärer och nya medlemmar
- öka insynen i den politiska processen
- stärka nyttan av medlemskapet för associerade medlemmar och deras familjer

Församlingens tre ben stärker den sociala sammanhållningen

Församlingshuset på Wahrendorffsgatan, Bajit och Glämså är de tre ben, vid sidan av synagogorna, som församlingens verksamhet vilar på. Vi vill värna och utveckla dem - de står för tradition, förnyelse och framtid. Församlingens verksamhet vill vi utveckla i samverkan med judiska organisationer.

Vi vill

- utveckla församlingens sociala aktiviteter (*community building*) med fokus på shabbat och judiska helger
- utveckla Bajit som ett tillgängligt kulturhus, öppet på shabbat
- fokusera på aktiviteter för barnfamiljer och unga
- utveckla Wahrendorffsgatan för församlingsverksamhet
- fortsätta den positiva utvecklingen på Glämså

Religion – förnyelse och tradition

Inom enhetsförsamlingens ram vill vi stödja de olika religiösa inriktningarna. De ska kunna verka och utvecklas med respekt för de olikheter som finns. Vi vill utveckla Stora Synagogan och värna dess liberal-konservativa religiösa arv. Föreningen Progressiv Judendoms verksamhet växer och lockar allt fler, gruppen är en viktig del i församlingens religiösa mångfald.

Vi vill

- utveckla Stora Synagogans verksamhet
- fortsätta stödja och utveckla de ortodoxa synagogföreningarna Adad Jisrael och Jeschurun
- utveckla stödet för den progressiva gruppen

Mer info på www.liberaljudendom.se

Följ oss på Facebook: ”Judisk Mångfald - Liberala alternativet”

Rösta på Judisk Mångfald, det liberala alternativet, för en församling byggd på tradition och förnyelse!

